

14.9x20.12	1	עמוד 34	השבוע בדרום	09/12/2016	56437484-1
מכללת חמדת הדרו - 29100					



**עדן הראל:  
"אב המנזר בהודו  
אמר לי: 'יהודייה,  
את לא צריכה  
להיות פה'"**

**לרגל חודש כסלו הגיעה השחקנית עדן הראל להרצאה במוצ"ש האחרון בפני הסטודנטיות בחמדת הדרום. עדן הראל: "הגעתי לטופ, ועדיין חשתי ריקנות"**

בהודו, אבל הרגשתי שזה לא זה ומשהו חסר לי משהו. יום אחד כשאני עם קרחת מלאה ובגדי נזירה מלאים נכנסתי לבית חב"ד, וכשהחב"דניק במקום שמע שאני יהודייה מבלי להתבלבל הוא ישר אמר לי: 'בואי, תשתי ותאכלי מה שבא לך'. אלה החב"דניקים, הכי לא שיפוטיים שיש ומקבלים כל יהודי באהבה. אחרי שנה בהודו אמרתי לעצמי: 'די, הספיק לי וחזרתי לארץ. קיבלתי תכנית ראיונות עם אמנים שבה הם נחשפים ולאותה תכנית הגיע עודד מנשה. כששאלתי אותו כמראיינת בתכנית מה הוא מתכוון לעשות בחייו הוא אמר: 'אני ייקח את מספר הטלפון שלך ואולי נבנה בית בצפון ויהיו לנו ילדים'". נבואה שהגשימה את עצמה כשידור". על החלטתם המשותפת לשמור שבת כזוג נשוי סיפרה הראל כי "לפני חמש שנים שמרנו מתוך ניסיון שבת אחת שבהחלט הייתה קטומה ואז עודד אומר לי: 'שבת הבאה זה יום כיפור, זוהי אין ברירה חייבים לשמור עוד שבת ומשם הכול היסטוריה ואנחנו שומרים מאז ועד היום'".

« לרגל חודש כסלו הגיעה השחקנית עדן הראל להרצאה בפני סטודנטיות במכללת חמדת הדרום הדתית האקדמית לחינוך בשדות נגב במסגרת מיזם "טיש מבראשית". במהלך דבריה גוללה השחקנית את סיפור חייה המדהים עד לתהליך החזרה בתשובה שעברה ביחד עם בעלה השחקן עודד מנשה. בהרצאתה החלה הראל בהשתלשלות סיפור חייה כאשר בגיל 17.5 עזבה את ביתה בצפון הארץ, והחלה לעבוד בסענה התל אביבית כברמנית ומשם יצאה מאלמוניות מוחלטת כשגברה באודישן על כ-700 בנות-חלקן הגדול שחקניות מוכרות בתעשיית הבידור המקומית, והגיעה עד לתפקיד הנחשק ביותר של מנחה בערוץ M.T.V הבינלאומי שמשדר למאות מיליוני אנשים ברחבי אירופה. למרות הגעתה לפסגה סיפרה עדן לבנות כי "למרות שבמהלך השנים פגשתי והכרתי אישית את כל האמנים הנחשבים ביותר בעולם ושידרתי לכ-160 מיליון איש מדי יום, החלו לקנא אצלי המחשבות כיצד אני ממוקמת בטופ של התעשייה, ועדיין חשה ריקנות? הבנתי שאני צריכה לחפש תשובות רוחניות והתחלתי ללמוד יוגה בלונדון, לחפש מהות ותכלית לחיי ולנסות להבין מה אני באמת עושה פה ביקום. וכך, דרך היוגה הכרתי בלונדון מנזר בודהיסטי טיבטי, משהו נורא מכיל ומאוד קהילתי, קצת דומה ליהדות, ולאחר 5 שנים אינטנסיביות החלטתי שאני מתפטרת מ-M.T.V, ומצאתי את עצמי מגיעה למנזר בודהיסטי בהודו ואמרתי לעצמי ש"אולי סוף סוף ארגיש את זה". הגעתי לאב המנזר ואמרתי לו שאני רוצה להיות נזירה בודהיסטית והוא צחק ושאל אותי מה, את יהודייה? עניתי לו: 'כן, יש בעיה?' והוא ענה: 'לי אין בעיה, אבל לך יש בעיה אמיתית, את לא צריכה להיות פה'. וכך במשך שנה שהיתי במנזר

